



Woont te Houtave

Jenny volgde in Brugge een opleiding schilderkunst. Net toen ze doorbrak in de kunstwereld, vertrok ze met haar man naar Togo. Hier kreeg ze van de plaatselijke bevolking de naam Naka wat tweelingzus betekent. Sinds 2001 is zij terug in België maar keert nog dikwijls terug naar Afrika.

In het werk van Jenny primeren de aardtinten, een verwijzing naar de basis, de aarde, maar ook naar Afrika. Zeer dikwijls maakt zij gebruik van mixed media zoals aarde, touw, sloten, weefsels, krantenknipsels. Zij werkt met een zeer specifieke beeldtaal die elementen uit de Afrikaanse samenleving verbindt met religieuze elementen. Uit haar werken spreekt hoop, de hoop dat het beter wordt, dat er ruimte is voor geborgenheid, familie, vriendschap,... Elk schilderij heeft zijn eigen verhaal en emoties maar dringt die niet op. Jenny laat ons vrij zelf te zwerven en op ontdekking te gaan.

Jenny exposeert geregeld in binnen- en buitenland: New York , Madrid , Berlijn , Zwitserland ,Oostenrijk , Maleisië , Frankrijk , UK , Nederland, Stock.

"boats Without Borders"



MAAT: 1m60

mixed media, vluchtelingenboot, wandobject

PRIJS:
€1 900,00

" Where Is My Home?"



MAAT: 80x80

schilderij mixed media

PRIJS:
€1 700,00

Verbonden In De Liefde



MAAT: 80x80

mixed media,
(het koppel)

PRIJS:
€3 600,00